

De lofzang van Maria

gepreekt op 1e Kerstdag 2010

door G.P.P. Burggraaf

bewerkt en op schrift gesteld

Schriftlezing: Lukas 1

Zingen: Psalm 31, vers 5, 15, 17.

Tekstgedeelte voor de prediking:

"En Maria zeide: Mijn ziel maakt groot den Heere; en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker; omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien; want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten. Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam. En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen. Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten. Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd. Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden. Hij heeft Israël, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid. (Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaders, namelijk tot Abraham, en zijn zaad) in eeuwigheid", Luk. 1:46-56.

Geliefden, in afhankelijkheid des Heeren wensen we stil te staan bij de lofzang van Maria, de lofzang van de moeder des Heeren, die in blijde verwachting was van de Zaligmaker der wereld. Christus wilde uit de maagd Maria

geboren worden, omdat Hij Mens wilde worden en de menselijke natuur wilde aannemen, om ons in alles gelijk te worden, uitgenomen de zonde.

Om Zijn komst in het vlees had geen mens gevraagd, omdat de mens van nature totaal geen belang heeft in zijn zaligheid. God heeft er belang bij om een volk zalig te maken in een weg van recht en onwederstandelijke genade. Daartoe was een bloedig offer noodzakelijk, een volmaakt menselijk offer, want de mens die gezondigd had, moest ook voor de zonde betalen.

Op aarde was er geen mens te vinden die dat offer kon brengen, want wij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Toen heeft God het Liefste gegeven wat Hij had, Zijn Eniggeboren Zoon, die Zijn leven opgeofferd heeft om Gods toorn over de zonde te blussen en verzoening teweeg te brengen tot een Rantsoen voor velen. Maar geliefden, Christus is niet uit de maagd Maria geboren, zoals Hij in de staat van Zijn verhoging ten hemel is opgevaren, nee, want om de wil des Vaders te doen moest Hij als mens geboren worden, hetgeen de eerste trap is van de staat Zijner vernedering, hetgeen niet geschied is door de wil des mans, want dan zou het nog een verloren zaak zijn geweest. De wil des mans kan God niet behagen, want dat ligt tot op de bodem der hel verzondigd.

Maria is bevrucht geworden door de Heilige Geest. Daar is geen man aan te pas gekomen; Hij is uit God geboren geworden. Echter niet als een wederomgeboren mens, maar als de nieuwe Mens, het Begin der Schepping Gods, en Hij is ook het Begin de Herschepping Gods.

Christus is de nieuwe Mens, de tweede Adam, Die ons in alles gelijk geworden is, uitgenomen de zonde. Hij is tot zonde gemaakt, opdat wij -volk des Heeren- zouden zijn,

rechtvaardigheid Gods in Hem.

Christus is echter geen schepsel, geliefden. Hij is de enige Mens die niet geschapen is. Geen menselijk schepsel kon voor de zonde betalen en daarom heeft de Zoon van God de menselijke natuur aangenomen, hetgeen alleen door het geloof kan worden verstaan. Christus is vlees en bloed geworden; Hij heeft mijn vlees aangenomen, is in mijn vlees gekomen.

Maar Christus kon niet zondigen. Christus had niet de minste kiem in Zich die tot zonde kon leiden.

Geliefden, de menswording van Christus is een mysterie. Geen mens kan dat verstandelijk bevatten. Geen mens kan zich daarbij een voorstelling maken, want alle menselijke voorstellingen over de menswording van Christus is afgoderij. De menswording van Christus is voor de Joden een ergernis en voor de Grieken dwaasheid, maar wij die geloven is het een kracht Gods tot zaligheid.

"Het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Enig-geborenen van den Vader), vol van genade en waarheid." Dat is het hart van het Evangelie.

"Ziet, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en gij zult Zijn naam heten Emmanuel; hetwelk is, overgezet zijnde, God met ons."

En die maagd, geliefden, was de maagd Maria, de moeder des Heeren. Zij was ook nog maagd toen ze van de Heere Jezus in verwachting was. Daarin is Maria uniek, niet vanwege Maria, maar vanwege den Heere Jezus, die uit een maagd geboren wilde worden zonder de wil des mans. De maagdelijke geboorte van Christus is heilig, uniek en eenmalig en ook zaligmakend voor degenen die in Hem geloven.

Hoewel er geen sprake is van heilige Maria, is Maria wel geheiligd door de Heilige Geest, want wat uit haar geboren is geworden was door de Heilige Geest.

Maria moest dus een maagd zijn, om door de Heilige Geest bevrucht en geheiligd te worden. De geboorte van Christus kon dus niet plaatsvinden uit een getrouwde vrouw.

Maria was de uitverkoren maagd om het beloofde Zaad te baren. Want er staat geschreven in de profeet Jesaja: *"Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn Naam IMMANUEL heten."*

En in het Mattheus-Evangelie is beschreven dat deze profetie in vervulling gegaan is toen de volheid des tijds was aangebroken, want er staat: *"En Jakob gewon Jozef, den man van Maria, uit welke geboren is JEZUS, gezegd Christus."*

Maria was een mens van gelijke beweging als wij. Een gevallen adamitische, in zonden ontvangen en geboren. Zij was niet heilige Maria, zoals Rome haar verafgoodt, nee, Maria was een dochter van Adam, een zondares, maar wel een wederomgeboren zondares. Maria was al het eigendom van Christus voordat Christus geboren werd. Maria was al door het bloed van Christus gereinigd, voordat Christus Zijn bloed gestort had. Maria behoorde dus tot de wijze maagden, want zij was uit God geboren, van boven geboren en haar Lamp was Christus Zelf. Maria had ook olie in haar vat, namelijk de Heilige Geest.

Dus voordat Christus geboren werd, was Hij al God van eeuwigheid. Christus was er al, voordat Hij geboren werd. Mozes zegt: *"Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en de wereld voortgebracht hadt, ja, van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij God."*

En Christus getuigt van Zichzelf bij monde van de Spreukdichter: *"De HEERE bezat Mij (Christus) in het beginsel Zijns wegs, voor Zijn werken, van toen aan. Ik ben van eeuwigheid af gezalfd geweest; van den aanvang, van de oudheden der aarde aan. Ik was geboren, als de afgronden nog niet waren, als nog geen fonteinen waren, zwaar van water; alear de bergen ingeest waren, voor de heuvelen was Ik geboren. Hij had de aarde nog niet gemaakt, noch de velden, noch de aanvang van de stofjes der wereld. Toen Hij de hemelen bereidde, was Ik daar; toen Hij een cirkel over het vlakke des afgronds beschreef; toen Hij de opperwolken van boven vestigde; toen Hij de fonteinen des afgronds vastmaakte; toen Hij der zee haar perk zette, opdat de wateren Zijn bevel niet zouden overtreden; toen Hij de grondvesten der aarde stelde; toen was Ik een voedsterling bij Hem, en Ik was dagelijks Zijn vermaken, te aller tijd voor Zijn aangezicht spelende."*

Dus voordat Christus geboren werd uit de maagd Maria, was Hij al geboren van eeuwigheid. Voordat de wereld geschapen werd, was Christus al geboren. Voordat de eerste Adam geschapen werd, was de tweede Adam al geboren. Christus is de schepping van de wereld en ook de eerste Adam een eeuwigheid voor geweest.

Ja, geliefden, dat is met ons nietige verstandje niet te vatten. Elke poging om daarvan een beeld te vormen, is afgoderij. Van nature is een mens niet in staat om de geestelijkheid van Gods Woord te verstaan. David beschrijft in Psalm 51 de oorzaak daarvan: *"Want ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen."*

Met onze ontvangenis, geliefden, verkeren wij onder de Wet, onder de toorn Gods, en zijn met heel de wereld voor

God verdoemelijk. Maar God heeft een weg ter ontkoming voor Zijn volk uitgedacht en in de tijd geopenbaard: *"Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God Zijn Zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw, geworden onder de Wet; opdat Hij degenen, die onder de Wet waren, verlossen zou, en opdat wij de aanneming tot kinderen verkrijgen zouden", Gal. 4:4-5.*

Dus Christus is niet uit de hemel gezonden zoals Hij ten hemel opvoer. Hij is de Gezondene des Vaders, geworden uit een vrouw, geworden onder de Wet. Toen Christus ten hemel opvoer was Hij niet meer onder de Wet, maar de verheerlijkte Immanuel en in de staat van Zijn verhoging.

In de staat van Zijn vernedering was Christus al onder de Wet toen Hij nog in de baarmoeder van Maria verkeerde. Christus was al de Zaligmaker der wereld, nog voordat Hij geboren was.

Maria was dus zwanger van Christus, Die is en die was en die komen zal. Hij kende Maria al voordat Maria Hem kende. Toen Christus nog een ongevormde klomp was in de baarmoeder van Maria, was Hij reeds haar Zaligmaker van eeuwigheid. Toen Christus nog een ongevormde klomp was in de baarmoeder van Maria, had Christus al voor Maria gebeden dat haar geloof niet zou ophouden, ja, voor de ganse uitverkoren Kerk.

Ook Abraham en al de oudtestamentische bijbelheiligen, leefden al van de voorbidding van Christus, omdat Hij al geboren was toen de moederbelofte nog moest worden uitgesproken. Ze hebben Hem door het geloof van verre gezien en omhelst.

Dus Maria gaat het Kindeke Jezus baren, terwijl Hij al geboren was. Want Christus is door de Vader gegenereerd van eeuwigheid. Christus getuigt ervan in Psalm 2: *"Ik zal*

van het besluit verhalen: de HEERE heeft tot Mij gezegd: Gij zijt Mijn Zoon, heden heb Ik U gegeneerd." Paulus herhaalt dat in Hebreeën 1.

Het Goddelijke van de menselijke geboorte van de Zoon des Vader kan alleen maar geloofd en niet begrepen worden, maar toch is het daadwerkelijk geschiedt. De Wijzen uit het Oosten en de herders uit Efratha's velden hebben het geboren Kind in de kribbe gezien met hun geloofsogen, maar zij konden het wonder niet doorgronden. Wij zien het maar doorgronden het niet.

Zijn menswording in de tijd was echter volstrekt noodzakelijk om alle gerechtigheid te vervullen in de menselijke natuur waarin wij gezondigd hebben.

Christus is de Zoon van God en Mens tegelijk. Twee naturen in 1 Persoon, de Goddelijke natuur en de menselijke natuur. Hij is de Zoon van God en de Zoon des mensen, *van Wie geschreven staat: "Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest; Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden; Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends."*

Ja, daar gaat de Kerk van zingen, van Hem, die hun Leven is. Tot eer van Hem zingen de engelen en de triomferende Kerk van in de hemel en ook de strijdende Kerk bezingt Gods lof op aarde, want Gods lof wordt bezongen voor Zijn troon en hier beneden.

Ook Maria gaat Hem Gode lof zingen. De lofzang van de geroepen heiligen is Godverheerlijkend, want zij zingen door de Heilige Geest. Ook de lofzang van Maria is Godverheerlijkend en door de Heilige Geest. *"Mijn ziel maakt groot den Heere."*

Geliefden, hier ziet u dat Christus de oorzaak is van Maria's

herscheping.

Maria mag in Christus weer aan haar scheppingsdoel beantwoorden. Want in de staat der rechtheid, geliefden, konden wij God grootmaken. Daar zijn we voor geschapen, om God groot te maken, want God is groot, looft Hem tesaam, met gezang en snarenspeel.

In de staat der rechtheid, in het paradijs, zijn we gezet om God te bedoelen, 24 uur per dag, maar sinds de zondeval doet de mens niets anders dan zichzelf bedoelen, 24 uur per dag.

Maar God heeft in Christus voor de Zijnen de geslagen breuk hersteld, ook in het leven van een vrouw, de maagd Maria. Waar de breuk geslagen is, wordt de breuk door God geheeld. De vrouw die het eerst gezondigd had, is uitverkoren om als een maagd zwanger te zijn van het beloofde Zaad en het Kindeke Jezus te baren. Maria is bevallen van Immanuel, God met ons. Maar nog in verwachtig zijnde van de beloofde Messias, kan ze haar mond niet houden, want haar ziel is zo vervuld met de Heilige Geest, dat ze de Heere gaat grootmaken als een nieuw schepsel in Christus, hersteld in het beeld Gods.

"Mijn ziel maakt groot den Heere en mijn geest verheugd zich in God, mijn Zaligmaker."

Maria had een geredde ziel en een vernieuwde geest, want anders kan je God niet grootmaken, geliefden. Dan kun je wel de Psalmen Davids zingen met je verstand, maar niet met een geredde ziel. Dan kun je ook niet met je geest in God verheugd en verblijd zijn, want dat is alleen mogelijk als het Kerstfeest geworden is in je leven in de toerpassing des harten.

Kerstfeest is geen kerstboomfeest, ook geen kunstlichtfeest, maar Christusfeest. In het leven van Maria

was het Christusfeest geworden.

Maria werd bestraald en beschenen door de Zonne der gerechtigheid, want Christus was haar Heil-licht geworden. Het Licht der wereld is Christus en wie Hem volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het Licht des levens hebben. Toen God sprak: "Er zij licht", was Christus al het Licht der wereld, het Licht der mensen, want er staat in het Johannes Evangelie: *"In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen. En het Licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen."*

Maria kon het ook niet begrijpen, zij mocht het verstaan en door het geloof bewonderen en bezingen. Zij mocht het bij God vandaan geloven en geloven doet loven.

"Mijn ziel maakt groot den Heere en mijn geest verheugd zich in God, mijn Zaligmaker."

O, geliefden, maak God met mij groot, want Hij alleen is groot en Goddelijk goed voor albedervers, heerlijk en getrouw voor trouwelozen, Zijn Naam is Raad voor radelozen, Sterke God voor krachtelozen, en Vader der eeuwigheid voor de goddelozen, waarvoor dit Kind te Zijner tijd gestorven is (Rom. 5:6). Dat wonder der zaligheid kunnen de engelen niet inzien, maar ook zij zingen het hoogste lied: *"En de een riep tot den ander, en zeide: Heilig, heilig, heilig is de HEERE der heirscharen! De ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol!"* Jes. 6:3.

Die God is onze Zaligheid, wie zou dien hoogste Majesteit dan niet met eerbied prijzen!

Geliefden, Kerstfeest is geen kunstlichtfeest, geen

kerstdinerfeest, geen feest om je buik dik te eten, maar om God te loven en als Christus je Zaligmaker is, is ook uw vrucht uit Hem gevonden, dat is, de lof en de eer des Heeren.

Maria heft haar Godeverheerlijkende lofzang aan, in het bijzijn van haar nicht Elizabeth, die zwanger was van de wegbereider des Heeren.

Maria was verheugd in God en Elizabeth die ook vervuld was van de Heilige Geest, was mede verblijd. Maar er was er nog een die in God verblijd was. Dat was de ongeboren, wederomgeboren Johannes in de buik van zijn moeder. En dat werd Elizabeth gewaar: *"Want zie -zegt zij tot Maria- als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik."*

Dus het ongeboren leven in Elizabeth's buik juicht van blijdschap over de komst van Christus in het vlees. De wegbereider zet de bazuin al aan de mond nog voordat hij geboren is. Johannes nog zijnde in de baarmoeder, danst al mee van vreugde voor de Ark des Heeren uit, nog voordat de Ark die van Gods gunst getuigt geboren was, zingende: *"Bereid de weg des Heeren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God."*

Johannes verichtte al baanbrekend werk voor Christus in de moederschoot. En als Elizabeth daarvan getuigenis geeft, dan gaat Maria ervan zingen. Dan gaat Maria God loven. Dan gaat Maria roemen in de God van haar heil, Die zij onder haar hart draagt. *"Mijn ziel maakt groot den Heere; en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker; omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien..."*

Komt, maakt God met mij groot, want de Heere heeft grote dingen aan ons gedaan, dies zijn wij verblijd.

*Laat ons alom Zijn lof ontvouwen:
In Hem verblijdt zich ons gemoed,
Omdat wij op Zijn Naam vertrouwen,
Dien Naam, zo heilig, groot en goed.
Looft met hart en stem,
Looft de kracht van Hem,
Die het recht bemint,
In Zijn rijksbewind.*

Ja, geliefden, dat is het ware leven en het Leven is het licht der mensen, Christus is het Leven, waarin Maria roemen mag.

Ze verheugt zich God en verheft haar blijde klanken tot eer van God naar waarde nooit te danken. Ze verblijdt zich in het Hoogste Wezen, die Zich zo diep heeft willen vernederen dat Hij de nederheid van Maria heeft aangezien. Dat Hij Maria in haar lage staat heeft willen gedenken. Dat zij uitverkoren was om het beloofde Zaad te dragen en te baren, dat wonder kon Maria niet op. Het Kindeke wat zij onder haar hart droeg, was haar God en Zaligmaker!

Christus heeft Zich zo diep willen vernederen dat Hij Zich als een ongevormde klomp heeft willen nestelen in de baarmoeder van de maagd Maria; heeft willen afdalen in de lage staat van Maria's Adams-komaf; dat Hij is afgedaald tot op de bodem van haar lage staat. *"Omdat Hij de nederheid Zijner dienstmaagd heeft aangezien."*

We hebben u er al eens meer op gewezen dat Maria hier niet het woord 'nederigheid' bezigt, maar 'nederheid', dat is haar lage staat, dat is haar verdoemelijke staat in Adam. Maria roemt niet in haar nederigheid, niet in haar zedelijk gedrag, nee, Maria roemt in God, die Zich in Christus heeft

willen vernederen tot op de bodem van haar lage Adamsstaat en dat voor al de Zijnen. Christus is Plaatsbekleder geworden voor de Zijnen, al in de moederschoot van de maagd Maria.

De tweede Adam is op de plaats gaan staan, waar de eerste Adam het liet afweten. De tweede Adam is in de plaats gaan staan van de eerste Adam, want Hij is tot zonde gemaakt, tot een overtreder in de toerekening, opdat Hij Zijn volmaakte gerechtigheid aan overtreders zou toerekenen in de toepassing des harten. Christus was dus al Plaatsbekleder voor de Zijnen nog zijnde in de buik van Maria.

Daarvan zingt Maria, daarvan profeteert Maria, omdat Hij op haar heeft willen neerzien in haar lage staat, in haar verdoemelijke staat. Maar door vrije genade verhoogd zijnde in Christus, zingt zij het hoogste lied, tot ere van Hem die alle hulde waardig is.

We zullen er eerst van zingen, en wel van de lofzang van Maria, daarvan het eerste en derde zangvers.

Geliefden, we hebben al gezegd dat Maria ook profeteerde toen zij haar lofzang zong. Ze zegt: *"Want zie, van nu aan zullen mij zalig spreken al de geslachten."*

Alle geslachten des aardbodems zullen Maria prijzen en zalig spreken. Voor Maria gold het: *"Want uw Maker is uw Man, HEERE der heirscharen is Zijn Naam; en de Heilige Israels is uw Verlosser; Hij zal de God des gansen aardbodems genaamd worden."*

Rome bedrijft afgoderij met Maria door haar als middelares tussen de mens en Christus te plaatsen, te verafgoden en tot haar te bidden. Dat is grof goddeloos, om de heiligen te

verafgoden en tot hen te bidden. Er is geen god benevens Jehova. *"Gij zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben."*

Maria heeft echter nergens aanleiding gegeven dat tot afgoderij leidt van haar persoon en als moeder des Heeren. Ook niet als zij zegt dat van nu aan alle geslachten haar zalig zullen spreken.

Gods volk in alle tijden en plaatsen zullen Maria echter wel gelukkig prijzen, dat zij zozeer bevoorrecht geworden is om de Messias te baren. Zij was daarin hogelijk gezegend. Maar we gaan haar niet verafgoden, netzomin we Abraham verafgoden omdat hij de vader aller gelovigen is.

God geeft Zijn eer niet aan anderen. *"Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik geen anderen geven, noch Mijn lof den gesneden beelden."*

Wat Rome aan Maria-afgoderij doet, doet het Refodom met de belijdenisgeschriften, met oudvaders en met een ingebeeld geloof. Voor Maria deed het Woord des Heeren Jezus kracht: "Wie zegt gij dat Ik ben?" Toen is zij van Hem gaan zingen, omdat ze de heerlijkheid van Christus niet in woorden kon verhalen, ja, dan gaat de Kerk over in aanbidding, eer en dankbare lofgezangen.

Maar Maria is nog niet uitgezongen, want haar vaatje is als een overlopende bron die zich uitstort op de velden. *"Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam."*

Grote dingen. Ja, God doet altijd grote dingen, want het kleinste van God is groot. Ook het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen. God is groot en Hij doet grote onmogelijke dingen.

Ja, dat willen we allemaal nog wel toestemmen, maar Maria zegt: *"Hij heeft grote dingen **aan mij** gedaan."*

Kunt u dat Maria nazeggen, geliefden?

Heeft God ook grote dingen in uw leven gedaan?

U zult zeggen: Ja, God heeft mij een keer uitgeholpen en genezen toen ik ernstig ziek was.

Dat is wel groot, maar niet zaligmakend groot.

Maria roemde in haar Zaligmaker, zij roemde niet in iets, niet in een uitredding, maar in de Persoon van Christus.

Maria roemde niet in het wonder, maar in de God van het wonder.

Grote dingen had God aan haar gedaan. Zij was de uitverkoren maagd die zwanger was van de lang beloofde Messias.

Daartoe is alleen God machtig gebleken, om het grootste wonder te doen plaatsvinden in de volheid des tijds, namelijk om de maagd zwanger te maken zonder de wil des mans.

Zwanger te maken van Christus, de Zone Gods. Zwanger te maken van het Licht der wereld, het Lam Gods dat de zonde der wereld heeft weggedragen, niet van de gehele wereld, maar van de uitverkorenen in die wereld en dat zijn zonder uitzondering de goddelozen uit Rom. 5:6.

Maria was zwanger van God, zwanger van het eeuwige Leven, zwanger van de God van haar zaligheid.

Geliefden, daar komt het op aan, dat Christus in onze harten geboren wordt, want dat is de wedergeboorte, om uit God geboren te worden, van Boven geboren.

Dan moet je een beestenstal inleven, geliefden, want Christus wil alleen in een beestenstal geboren worden.

God de Heilige Geest heeft het beloofde Zaad in de baarmoeder van Maria gelegd, en van dat Zaad was Maria zwanger. Christus is het beloofde Zaad, Hij is zowel de Belofte als de Belover. Vat u dat?

Bent u ook weleens zwanger geweest van de belofte Gods in Christus, geliefden? De belofte moet haar vervulling hebben, echter niet in de zin van de embryo-filosofie, zoals Comrie het geleerd heeft, nee, want op het Ja-woord van Christus worden hoeren terstond tot een reine maagden, ja, tot Zijn Bruid gemaakt en dat geldt voor al Gods kinderen in geestelijke zin! Gods volk ontvangen niet een lege belofte, maar Christus in de Belofte en als dat geschiedt, als de levendmakende stem van de Zone Gods klinkt in je verloren ziel, dan sta je op de Rots der eeuwen! Dan moet de duisternis wijken, de ellenlange nacht, dan gaat de nieuwe dag prijken, met ongekende kracht!

Maria roemde niet in de belofte, maar in de Belover. Zij had Christus ontvangen als het beloofde Zaad, maar dat beloofde Zaad was ook de Vervuller van haar zaligheid.

Christus is de Waarmaker van Gods beloften. Als God u in Christus vrijspreekt van schuld en straf, ontvangt u Christus in de belofte als Waarmaker en Vervuller van uw zaligheid.

"Want grote dingen heeft aan mij gedaan Hij, Die machtig is, en heilig is Zijn Naam."

De Heere heeft grote dingen aan ons gedaan, dies zijn wij verblijd. Hij doet wonderen, Hij alleen. Maria spreekt alweer vanuit de bevinding der zaken, want zij jubelt dat God grote dingen aan haar gedaan had, Maria hoefde het geloof niet voor de schenking van Christus te plaatsen, nee, dat laat zij over aan het deformatoische gemenebest, zij jubelt niet over haar geloof, maar over de Voleinder des geloofs die Zijn genade aan haar zo rijkelijk had bewezen. Maria was vol van de liefde van Christus, vol van de Geest van Christus.

Bent u al het voorwerp geworden van Zijn opzoekende

zondaarsliefde, geliefden?

Heeft God al aan u gedacht in Zijn genade? Bent u al als een gevonden voorwerp, als een vondeling door Hem geadopteerd? Bent u al als Zijn kind aangenomen en bent u daarin bevestigd geworden?

Maria was in het kindschap Gods bevestigd, maar niet alleen dat, zij was bevestigd als een uitverkoren vat om Zijn Naam te dragen onder al de geslachten des aardbodems. Maria roemt God in Zijn deugden, Die machtig is en heilig is Zijn Naam. Daarvan zingen de engelen, de heilige seraffijnen: *"Heilig, heilig, heilig is de Heere der heischaren; de ganse aarde is van Zijn heerlijkheid vol."*

Geliefden, voordat je een heilige in Christus mag zijn, moet je een onheilige inleven, want als Jesaja daar staat in de tempel des Heeren en als Hij de heiligheid van God gewaar wordt, terwijl de engelen hun driewerf heilig tot Gods eer bezingen, dan roept Jesaja het uit: *"Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben den Koning, den HEERE der heirscharen gezien."*

Maar toen kwam een van de serafs, Jesaja verzoenen, door hem aan te roeren met een vurige kool van het altaar, zeggende: *"Zie, deze heeft uw lippen aangeroerd; alzo is uw misdaad van u geweken, en uw zonde is verzoend."*

Maria was verzoend, door recht verlost en daarom bezingt zij de deugden en het recht Gods, zingende: Hij is machtig en heilig, almachtig en rechtvaardig. God is niet alleen heilig, want zo is Zijn Naam, Heilig, Hij is de Heilige. Heilig is Zijn Naam.

Geliefden, en hoe kan de Heilige nu tot zondaren naderen dat zij niet verteren? Dat zegt ons diezelfde Jesaja, vanuit de geloofsbevinding der zaken: *"Want alzo zegt de Hoge en*

Verhevene, Die in de eeuwigheid woont, en Wiens Naam heilig is: Ik woon in de hoogte en in het heilige, en bij dien, die van een verbrijzelden en nederigen geest is, opdat Ik levend make den geest der nederigen, en opdat Ik levend make het hart der verbrijzelden."

Geliefden, dat is alleen mogelijk omdat Christus Zich heeft laten verbrijzelen en willen vernederen al in de schoot van Maria, opdat God in Christus zou wonen in onze harten op grond van rechtspraak en vrijspraak, op grond van verzoening door voldoening.

Zijn Naam is heilig, rechtvaardig en goed, en die in Christus zijn, zijn gerechtvaardigd en geheiligd in Hem door het geloof.

Maar Maria roemt nog verder in de God van haar heil, zij jubelt: *"En Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht over degenen, die Hem vrezen."*

God is niet alleen rechtvaardig en heilig, Hij is ook barmhartig, namelijk in Christus. Buiten Christus is God een verterend Vuur en een eeuwige Gloed bij wie niemand wonen kan.

Maar in Christus is Hij een barmhartige en genade Vader, bij Wie geen grimmigheid is, bij wie geen verandering is, noch schaduw van omkering.

Zijn barmhartigheid is van geslacht tot geslacht, van kind tot kind, ja, tot in het duizendste geslacht, over degenen die Hem vrezen. God zal Zijn verbond bevestigen tot in het duizendste geslacht en de Zijnen zal Hij daarin bevestigen.

*God zal hen zelf bevestigen en schragen,
En op Zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
Hen tellen, als in Isrel ingelijft,
En doen den naam van Sions kind'ren dragen.*

Geliefden, God gaat nog door met de uitbreiding van Zijn Koninkrijk. God gaat nog door in het zaligen van zondaren, want van zee tot zee zal Hij regeren, zover men volk'ren kent; men zal Hem van d' Eufraat vereren, tot aan des aardrijks end.

"Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op Zijn schouder; en men noemt Zijn Naam Wonderlijk, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst."

Christus heeft alle macht in hemel en op aarde, ook toen Hij nog in de baarmoeder van Maria verkeerde, had Hij een arm met macht en deed krachtige daden.

In uiterste zwakheid is Hij geboren, als een nietig Rijsje uit de afgehouden tronk van Isai is Hij voortgekomen. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen, een worm en geen man. *"Hij heeft Zichzelve vernietigd, de gestaltenis eens dienstknechts aangenomen hebbende, en is den mensen gelijk geworden; en in gedaante gevonden als een mens, heeft Hij Zichzelve vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot den dood, ja, den dood des kruises. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders."* (Filip. 2:7-11).

Van Zijn almacht en heerschappij zingt Maria vanuit de volheid van haar gemoed: *"Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm; Hij heeft verstrooid de hoogmoedigen in de gedachten hunner harten."*

Is het u opgevallen, geliefden, dat Maria hier separerend zingt, op het scherpst van de Woordsnede? Dat had zij van

geen vreemde, maar van de Vrucht in haar buik geleerd, dat had zij van God geleerd. Al hadden de sanhedristische Joden geweten dat Maria de draagster was van het levende Kind, zouden zij haar naar de steilte gesleept hebben om hen beiden, de moeder het en Kind, in de diepte te pletter te gooien. Maar God heeft Jozef en Maria en het Kindeke, niet in Jeruzalem gebracht, nee, niet in de kerk, niet in de tempel, niet in het paleis van Herodes, nee, de Zaligmaker der wereld wilde in een beestenstal geboren worden, en in het hart van groote beesten en dode honden. Van die Zaligmaker hebben ook de door de Joden verachte herders op het hoogst gezongen: *"Welkom lieve Heere Jezus, in de beestenstal van ons hart!"*

God is Recht dus zal Hij door, hen die dwalen, brengen in het rechte spoor, want God is een God van Recht en kan geen onrecht dulden. God vergeeft de zonde of Hij verdoemt de zondaar, er is geen tussenweg. God vergeeft de zonden door recht, door de toegerekende gerechtigheid van Christus en die dat te beurt vallen, hebben er nooit meer op gerekend, nee, want Gods kinderen zijn voor hun bekering, allemaal erfwachters van de hel, ook in de inleving des harten.

Maar als dat wonder van vrije genade aan dezulken geschiedt, als zij als een vuurbrand uit het vuur gerukt worden, dan komen ze in het wonder terecht, want een wonder is, wat niet kan en toch gebeurt. Dan klinkt de lof naar boven: *"Mijn God, U zal ik eeuwig loven, omdat Gij het hebt gedaan! - Ik roem in God, ik prijs 't onfeilbaar Woord, ik heb het zelf uit Zijne mond gehoord, wat sterv'ling zou mij schenden?"*

Daarvan zingt Maria. God heeft een krachtig werk gedaan, want het Woord is Vlees geworden, voor mij, daar ik enkel

vlees ben!

"Zingt den HEERE een nieuw lied; want Hij heeft wonderen gedaan; Zijn rechterhand, en de arm Zijner heiligheid, heeft Hem heil gegeven."

Gods rechterhand doet krachtige daden. *"De HEERE heeft Zijn heiligen arm ontbloot voor de ogen aller heidenen; en al de einden der aarde zullen zien het heil onzes Gods."*

God wederstaat de hovaardigen, Hij verstroot de hoogmoedigen in de inbeeldingen hunner harten, maar de nederigen geeft Hij genade.

De arm des Heeren is niet verkort, geliefden, dat Hij niet verlossen kan. Roept Hem aan in de dag van uw beauwdheid en Hij zal u horen en gij zult Hem eren, want Hij doet machtige en krachtige daden, namelijk in en door Christus, Die alle dingen draagt door het Woord Zijner kracht.

Maria kan er maar niet over zwijgen wie de Heere is en wat Hij doet. *"Hij heeft machtigen van de tronen afgetrokken, en nederigen heeft Hij verhoogd."*

Maria separeert hier tussen schijn en zijn en zij zingt ook in de tegenwoordige tijd met een toepassing naar het heden. Dat betekent dus dat de refo-kerktorens van babel die de planting Gods niet zijn, van hun voetstuk zullen worden gestoten en dat de huidige kerkelijke demoncratische hiërarchiers van hun tronen zullen worden afgetrokken, maar ook dat de nederigen, dat zijn degenen die net als Maria laag van staat zijn, en in zichzelf verdoemelijk, door God verhoogd zullen worden in en door de armen van de machtige Jakobs.

De broers van Jozef die de macht in pacht dachten te hebben, zijn van hun voetstuk afgetrokken en de verachte Jozef is als onderkoning van Egypte verhoogd. Koning Saul

was met een breekbare kruik gezalfd en hij werd van zijn troon afgetrokken en de met een onbreekbare hoorn gezalfd David tot koning verhoogd. Koning Nebukadnezar is als een machtige van zijn troon afgetrokken en als een beest vernederd, omdat hij zich verhief als een hoogmoedige stoppel, hoewel hij ook weer verhoogd geworden is, omdat hij God de eer gaf.

De rijke man werd van zijn troon afgetrokken en in de hel geworpen, terwijl de ziel van de arme Lazarus door de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham en tot in den hemel toe verhoogd is geworden.

De SGP-ers en RD-ers zullen door God van hun bilderberger tronen worden afgetrokken, omdat zij zichzelf en de van God vervloekte eigenwillige-godsdiens-vrijheid liever hebben dan de ere Gods en het gezaghebbende Woord Gods.

Geliefden, zijn wij al van ons voetstuk afgevallen? Zijn wij al eens vernederd geworden als het stof Zijner voeten? Hebben we onszelf al eens als een helleling voor God in het stof leren kennen? *"Want een ieder, die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden, en die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden."*

Als we ons niet voor God vernederd weten krachtens onze verdoemelijke Adamsstaat, zoals Maria daarvan zingt, zullen we op de dag des oordeels van onze tronen worden afgetrokken en in het helse vuur geworpen worden.

Want dat Kindeke, die geboren Koning der Joden, heeft de wan in Zijn hand en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren, het koren zal Hij vergaderen in Zijn schuur, maar het kaf zal Hij in het onuitblusselijk vuur verbranden.

Christus trekt nog steeds de machtigen van hun troon, en Hij neigt het hart van koningen als waterbeken. Want door

Hem regeren koningen en door Hem stellen de vorsten gerechtigheid.

Ook Keizer Augustus was de geboren Koning der koningen onderworpen, want de volkstelling die Augustus bevolen had, moest medewerken om de profetie van de langverwachte Messias in vervulling te doen gaan, namelijk hetgeen geschreven is in de profeet Micha: *"En gij, Bethlehem Efratha! zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda? Uit u zal Mij voortkomen, Die een Heerser zal zijn in Israël, en Wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid."*

Geliefden, Kerstfeest, ook in 2010 (nu 2015), het jaar onzes Heeren. Voor Maria was het een gezegend Kerstfeest. Zij mocht daarvan getuigen, dat het echt Kerstfeest geworden was in haar leven. Zij mocht de Heere grootmaken in al Zijn deugden en rechten, omdat zij door de volmaakte deugden van Christus werd aangespoord.

Je kunt wel een pak met kerstkaarten versturen met allerlei zegeningen en goede wensen, maar is het wel eens gezegend Christusfeest geworden in ons leven? Zijn wij - net als Maria dat was- de Bruid van Christus geworden? Behoren wij reeds tot de wijze maagden, die de Bruidegom verwachten op grond van Zijn gegeven ja-woord?

Maria was de Bruid van Christus en Christus was haar Bruidegom. Maria had het ja-woord van haar hemelse Bruidegom ontvangen, en zij mocht haar eigen Man baren, Hem leggende in de kribbe. Ja, dat is een geheim apart.

Van die Man heeft Johannes de Doper getuigt: *"Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die voor mij geworden is, want Hij was eer dan ik."*

"En die Man -zegt Jesaja- zal zijn als een verberging tegen den wind, en een schuilplaats tegen den vloed, als

waterbeken in een dorre plaats, als de schaduw van een zwaren rotssteen in een dorstig land."

En als je nu de Bruid van Christus mag zijn, dan zal je Hem en Zijn leer ook hoog houden, gelijk een vrouw haar man hoog houdt en hem eert, gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende haar heer. Het is weg in onze dagen, want iedere kerkbelijder zoekt het zijne en niet hetgeen van Christus is. De herders weiden zichzelf en niet de verstrooide schapen en er staat er niet eentje in de bressen.

Maar de Goede Herder gaat al die kerk-rechtvaardigen voorbij en zoekt het ene verloren schaap buiten de legerplaats. En toen dat verloren schaap gered werd door de opzoekende zondaarsliefde van de Goede Herder, toen ging het de lofzang zingen op de schouders van zijn Goede Herder en heeft Zijn leer verbreidt. Niet als een hoogbekeerd schaap, nee, als een door Christus verhoogd schaap uit de lage doemstaat van zijn adams-ellende. Zulke geredde slachtschapen Christi wordt ook heden toegeroepen: *"Gij nu, o Mijn schapen, schapen Mijner weide! gij zijt mensen; maar Ik ben uw God, spreekt de Heere HEERE", Ezech. 34:31.*

Zo heeft Maria haar geestelijke Man, haar Bruidegom hooggehouden, Hem grootgemaakt en geëerd.

Zij sprak vanuit de geloofsbeleving der zaken en haar getuigenis is nog even geldig als toen.

Maria getuigt niet eenzijdig van het Evangelie. Zij spreekt niet alleen van de verkiezing, ook van de verwerping: *"Hongerigen heeft Hij met goederen vervuld; en rijken heeft Hij ledig weggezonden."*

De rijke jongeling kwam met zakken vol werkheiligheid tot Christus, maar Christus heeft hem ledig weggezonden en

hij ging bedroefd heen, want hij had vele goederen, veel bevinding, gebod op gebod en regel op regel, maar geen Offer-Lam in de toepassing, geen waar geloof, geen olie in zijn vat, geen ware vernedering, geen Evangelie, alleen maar Wet, dit doen en dat laten.

Geliefden, waar uw schat is, daar zal uw hart zijn.

Bent u met het Lam alleen tevreden? Of heeft u net als de vrouw van Lot en als Demas uw hart nog in de sodomitische kerkwereld?

Maria had haar hart in God en Christus en de Vader hadden woning bij haar gemaakt. Daarom getuigde zij, niet omdat het moest, maar omdat zij het niet laten kon. Ze zegt: *"Hij heeft Israël, Zijn knecht, opgenomen, opdat Hij gedachtig ware der barmhartigheid. (Gelijk Hij gesproken heeft tot onze vaders, namelijk tot Abraham, en zijn zaad) in eeuwigheid."*

Israël is Jakob en onder Israël en Jakob worden de uitverkorenen onder de Joden verstaan. Israël is door God geholpen, uitgeholpen, doorgehouden, want dat betekent hier het woord "opgenomen". God gedenkt aan Zijn verbond, aan Zijn verbondsvolk, aan Jakob Zijn knecht. *"Maar gij, Israël, Mijn knecht! gij Jakob, dien Ik verkoren heb! het zaad van Abraham, Mijn liefhebber!"*

Daarvan gaf ook Zacharia getuigenis, toen Zijn mond weer geopend was geworden en profeteerde, zeggende: *"Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want Hij heeft bezocht, en verlossing te weeg gebracht Zijn volke; en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, in het huis van David, Zijn knecht; gelijk Hij gesproken heeft door den mond Zijner heilige profeten, die van het begin der wereld geweest zijn; namelijk een verlossing van onze vijanden, en van de hand al dergenen, die ons haten; opdat Hij barmhartigheid deed aan*

onze vaderen, en gedachtig ware aan Zijn heilig verbond; en aan den eed, dien Hij Abraham, onzen vader, gezworen heeft, om ons te geven."

't Verbond met Abraham Zijn vrind, bevestigt Hij van kind tot kind, ja, tot in het duizendste geslacht, totdat de laatste schaap zal zijn toegebracht, en dan komt dat verhoogde Kind des Vaders als Rechter op de wolken des hemels, om de wereld te richten in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. Haast u en spoed u om uw levens wil naar de Vrijstad, want de Bloedwreker zal u doden als u zonder brandende lamp en zonder de Bruidegom de hemelpoort wil binnengaan, want voor dezulken is de Poort voor eeuwig gesloten. En zij begonnen buiten te staan, waar weinig zal zijn en knersing der tanden. Nog is er plaats voor degenen die geen plaats hebben in deze gewesten, noch in de hemelse gewesten, maar de poort der hel zien geopend, en in die helse vuurgloed door eigen schuld voor eeuwig moeten verzinken...

"Wie is Deze, Die van Edom komt met besprenkelde klederen, van Bozra? Deze, Die versierd is in Zijn gewaad? Die voorttrekt in Zijn grote kracht? Ik ben het, Die in gerechtigheid spreek, Die machtig ben te verlossen!" Jes. 63:1.

De Psalmist getuigt ervan: *"Toen hebt Gij in een gezicht gesproken van Uw Heilige, en gezegd: Ik heb hulp besteld bij een Held; Ik heb een Verkorene uit het volk verhoogd."*

Er is hulp besteld bij ene Held! *"Zie het Lam God Dat de zonde der wereld wegdraagt!"*

Er is plaats in het hart van Christus, voor de grootste der zondaren, omdat Hij verzoening heeft teweeg gebracht met Zijn Eigen bloed en het nog heden laat klinken en weerklinken in verloren zielen: *"Vreest niet, want, ziet, ik*

verkondig u grote blijdschap, die al den volke wezen zal; namelijk dat u heden geboren is de Zaligmaker, welke is Christus, de Heere, in de stad Davids. En dit zal u het teken zijn: gij zult het Kindeken vinden in doeken gewonden, en liggende in de kribbe. En van stonde aan was er met den engel een menigte des hemelsen heirlegers, prijzende God en zeggende: Ere zij God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in de mensen een welbehagen." En zij kwamen(!) met haast....! Halleluja, Amen!

Dit is een uitgave van:

www.derokendevlaswiek.nl
www.derokendevlaswiek.com